



THE FAITH HOMES OF KENYA

Kenya, februari, 2022



Bäste Vän, Fortsatt Gott Nytt År,

Det här blir den andra brevhälsningen för i år från oss i Faith Homes borta i Kenya. Det nya året ligger alltså behagligt och orört utsträckt som nykastat istäcke på spegelblank yta. Vad månade det nya året bjuda på? Flera av oss, kanske till och med de flesta, har klättrat jämförelsevis ganska högt upp i åren på livets åldersstege. Men vi har ännu arbetsglädje och livsvision. Jag är glad och tacksam över att få räknas inom den skaran.

Ålder betyder ju inte att man fyller livet med år, utan åren med innehåll och mening. Ett väl och välsignat levt liv bör vara innehållsrikt och meningsfullt. Man är bäst mot sig själv, när man är god mot andra, sina medmänniskor, såväl nära som fjärran. I det avseendet fyller Du bägaren av nästan-kärlek i rikt mått och till brädden tack vare Din utmärkande välvilja och värdefulla medverkan i Faith Homes missions- och hjälpverksamhet. Min stora tacksamhet till Dig har slagit djupa rötter i min själ och jag tackar Dig innerligt med villiga och upplyftade händer. Hjärtligt tack för att Du finns där och står med oss i arbetet.

I sorg och saknad...

Ja, så lämnades Debora och jag då hennes mor efter en kortare tids sjukdom och sjukhusvistelser på grund av disbetes/sockersjuka, lungbesvär och lågt blodtryck avled den 20 januari. Hon var änka sen några år tillbaka, blev 86 år gammal och efterlämnade 10 barn, 35 barnbarn och 16 barnbarns barn. Med endast några dagars mellanrum dog även Deboras mormor, som nådde en aktningsvärd ålder en bra bit över hundra år. Begravningarna ägde rum två helger i följd. Den senaste tiden har därför blivit kännbart tung och arbetssam för oss och naturligtvis särskilt för Debora, som hade huvudansvaret. Våra dagliga arbetsuppgifter och åtaganden i Faith Homes har löpt jämsides med begravningsförberedelser och liknande göromål.

Allt har, trots arbetsbördan, fått ett lyckligt slut och med Guds hjälp har vi fått kraft att sköta och klara utav allt som kommit i vår väg.

En god årsbörjan.

Ur arbetssynpunkt har Faith Homes fått en bra start med det nya året. Den kyrkliga och evangeliska verksamheten fungerar mycket tillfredsställande. Nya församlingar har grundats på flera platser och vi gläds storligen över att Missionen har vind i seglen. På skolfronten går arbetet också bra trots en del svårigheter till följd av den pågående omläggningen av det kenyanska skolsystemet. Vårt skolflaggskepp utgör vår grund- och förskola i Makutano.

Här råder stor trängsel och i förskolan med sina 300 elever tvingas barnen samsas och sitta två och två på sina små stolar. Men trivseln och gemenskapen är mycket god och glädjen att få plats i vår förskola kan man sannerligen inte missta sig på. Vi har nu tvingats kontakta en snickare, som vi vid tidigare tillfällen anlitat för att lösa problemet med sittplatser och ta emot barn som står på kö att komma.

P.O. Box 13792-00800
NAIROBI

P.O. Box 87 - 30600
KAPENGURIA

P.O. Box 4686 - 30200
KITALE

Postgiro
351841-2

Bankgiro
580-0354

Phone: 0733 904 158 Email: fridnils4686@yahoo.com

Ett kapital av minnen.

En dagbok kan ge utdelning på många och de mest oväntade sätt. "Alviga, Båsen och Torpeviga." Bara tre ord, men just namnen på dessa havsvikar för med sig så mycket annat: de blomövervuxna klipporna, bruset av det blå glittrande havet intill, måsarnas och strandskatornas gälla skrik och skrån, fiskejullens monotona och dunkande och stånkande ljud, strövtåg i bergen som doftade tall och timjan, fiskegubbarnas överdrivna rövarhistorier. Och ännu mycket mera. Detta ett explock från min kära hemö Dyrön.

Under mina 51 år i Kenya, dryga halvseket, har jag regelbundet dag för dag fört dagbok utan att missa en enda dag, varken helg eller söckendag. Det blir enligt alla trovärda kalkyler 51 års-volymer med ca 18600 dagbokssidor och lika många dagar. Ett litet bibliotek således. Såväl boksamlingen och bibliofilen (bokälskaren) är såta vänner. Ett eget och högst privat minnessparkonto och mina dagböcker har redan hunnit förevisa tusentals minnen som alla är mig dyrbara. Redan själva känslan att skriva dagbok ger en alldeles särskild tillfredsställelse: en känsla av ordning och reda i en ofta förvirrad och upp-och-ner-vänd tillvaro, en förnimmelse av att inte en droppe glädje i lyckobägaren förspillts och runnit ut i sanden. Den skänker också avspänning och vila. Inom dagbokens pärmar kan man lägga av den självhävdelsens mask man tror sig tvungen att bära för att imponera på omgivningen.

När man inte skriver för eftervärlden, utan bara för sitt eget nöje, kan man kosta på sig att vara absolut uppriktig. Många öppenhjärtiga tankar, funderingar och repliker kan måhända i brådrasket tolkas som spridda tankar av en tankspridd, men ändå. I självbiktens strålkastarljus kan finnas både ett och annat nyhetskorn ämnat att i orosmoment hjälpa ro min oro till ro. Femtio långa år omgärdade av afrikanska seder och bruk, traditioner och vanor sätter onekliga spår i beteende och tänkesätt.

I dag när jag läser om den "hopplösaste veckan i mitt liv, Gud hjälp mig undan med livet i behåll" får jag en värtalig påminnelse om hur fort saker och ting går över och hur lite det tjäna till att oroa sig över hövan.

Vetskapen att kunna skapa ett ärbart och spontant, om än spartanskt, innehåll ger mig en ny vakenhet och vitalitet. Självklart fordras ett visst mått av självdisciplin att föra dagbok regelmässigt. Tillfällen till skolkning kan locka till uppehåll, men kommer man riktigt in i vanan är det inte svårt att framhärda. Allt som behövs för att föra dagbok är att man älskar livet och inser att det är kort och varje ögonblick dyrbart.

Dagbok i all ära, men Bibeln som bok är oöverträffad och har varit min dagliga handbok och vägledande lots under färder genom trånga pass och farleder och förbi förrädiska blindskär. Vår gemenskap är en rik inspirationskälla. Och en aldrig sinande och tynande källa till inspiration och glädje är också DU. Mitt stora, ojämförligt och oreserverade T A C K !

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0703-249658.
Lena Üström 0722-152523.
Karin Rööst 0702-374859.

Varma hälsningar



Frida Nilsson