



THE FAITH HOMES OF KENYA

Kenya, april, 2022.



Glad Påsk, Min gode Vän,

Med det här brevet innesluter jag en hjärtligt varm Påskhälsning och Herrens rika välsignelse till Dig och de dina. Denna högtid står som årets mest händelserika och andligt betydelsefulla helg med återklang jorden runt. Påskens budskap rymmer såväl djupaste sorg och ramaskri (högljudd klagan) som högstämmd tacksägelse och brusande lovsång. Det är något av kontrasternas djupa upplevelse och motsägelse. Död och begravning visavi uppståndelse och liv inom loppet av Påskhelgens tre dagar.

Det kanske inte skadar med en kort historisk och biblisk återblick som löper 700 år bakåt i tiden före Kristus. Varje tid kräver sina män, och profeten Jesaja (Jahves frälsning), Amos son, var den rätte och utvalde mannen för sin tid i Juda rike och sänd av Gud. Han levde i Jerusalem, i centrum av det nationella livet. Sin profetiska kallelse mottog han under konung Ussias sista regeringsår i templet (740 år före Kristus) då en konung dog och en profet uppstod, och om denna upplevelse berättar han på ett gripande och högtidligt sätt i kap. 6. Mer än någon annan profet har han aktivt ingripit i sitt folks religiösa, sedliga och profetiska liv och stått i nära förbindelse med konungahuset. Han är "politikern" bland profeterna, en andens storman och en andlig medelpunkt i Juda rike. För sitt mäktiga uppträdande och sitt i många avseenden storartade budskap har han fått namnet "konungen bland profeterna". Ett bevingat ord uttalat av Jesaja kom att bilda temat för hans förkunnelse och verksamhet, "Om ni icke har tro, skall ni icke ha ro", (7;9). Denna stabila trosgrund i hans teologi är invävd i varje fiber och tråd i hela boken, som rymmer 66 kapitel. Hos Jesaja, som tydligare än andra profeter skildrar de hedniska avgudarnas vanmakt, slår profetian om den allmänna frälsningen och världsmissionen ut i full blom. (45;22-23 och 49:6).

Jesu person och verk.

Han blir "Gamla Testamentets evangelist" därför att han klarare än någon annan sett Messias person och verk (7;14; Matt.1;23). I den senare delen av boken möter oss bilden av Översteprästen, den lidande Frälsaren, Herrens tjänare, (42;1-4) med höjdpunkten i 52:13-53:12, pärlan och juvelen i hela denna härliga och händelserikt omvälvande bok. Här har den profetiska inblicken i frälsningens hemlighet nått sin höjd genom bilden av "Smärtornas man" Påskens genomträngande budskap och vi står vid "Nya Testamentets tröskel", Apg.8;26-39.

Jesajas profetia som fått sin uppfyllelse i Julens, Långfredagens, Påskens och Pingstens händelser, vill leda och visa in i Evangeliets allra heligaste här i tiden, men pekar även på den nya himlen och den nya jorden, (65:17). Dess budskap slutar först då, när det inte längre behövs någon profetia eller något Evangelium, utan de frälsta har nått det eviga målet.

Jesajas bok har en magnifik och gudomligt majestätisk betydelse och uppgift. Den vill i alla tider trösta och uppmuntra Herrens församling och Guds folk att härda ut under vedermodans tid och rikta blicken mot det sanna löfteslandet. Den vill samla Herrens folk i tack och tillbedjan kring Jesu kors och lidande, uppståndelsens seger och övervinnande tro och Guds tron.

Säg, inte behöver jag väl be om ursäkt för att brevet fick snudd på ett litet impromptu bibelstudie, det blev bara så av välvilja och inför den stundande Påskhelgen. Det är en konst att firs Påsk så att den blir mer än den tomma ramens helg med färgglatt dekorerade påskägg och salivsalvade semlor. Det blev inte så mycket detaljerad missionsverksamhet den här gången, men missionen och Faith Homes har ju likväl sitt ankarfäste i Påskens budskap och händelse.

Dock, Faith Homes arbete som ju Du har så stor del av är på framgång. Våra skolor har just nu terminsuppehåll med tid för nödvändig översyn som kräver reparationer och renoveringar efter allt slit och spring. Kyrkorna och församlingarna med evangelisation och övriga aktiviteter fortsätter med oavbruten verksamhet.

Jordbruket med vårplöjning har nu avslutats i väntan på att regntiden ska börja. Man plöjer två gånger, först i januari och därefter i mars, såningstiden infaller i regel vid månads-skiftet mars-april. Sen blir det noggrann rensning av ogräs, man nagelfar de uppväxande majsstjälkarna, och tillsättning av gödningsmedel. Ett tunnland ger omkring 20 till 25 stycken 90 kgs säckar majs om skörden utfaller gynnsamt och till belåtenhet.

Vår egen skörd räcker dock inte till på långt när med tanke på alla skolelever och barnhems- fadderbarn som dagligen utspisas. Det blir en rejält omfångsrik och svärmättad barnbataljon med glupsk och matfrisk aptit. Den stora livslusten gör matlusten inte desto mindre.

Växande barn och ungdomar i tonåren slukar imponerande stora mål mat. Naturligtvis är det inte annat att förvänta. Våra egna jordbruksprodukter räcker som sagt inte till men vi gör så gott vi kan. Balansen som behövs för att möta det stora och växande matbehovet tvingas vi därför inköpa. Vi gör givetvis vårt bästa också för att ransonera matintaget. Det blir ofta en svår balansgång, och en tom mage är svår att tillfredsställa. Och visst är det väl så, att den yppersta hälsa märks mindre än den obetydligaste sjukdom och den högsta glädje berör oss mindre djupt än den minsta sorg.

STORT, varmt och uppriktigt TACK, min vän, för Din gåva och omtanke som vittnar om ett sant kristligt sinne.

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0703-249658.
Lena Öström 0722-152523.
Karin Rööst 0702-374859.

Varmaste hälsningar
och glad Påskhögtid


Frida Nilsson