



THE FAITH HOMES OF KENYA



Käre trogne Vän,

Kenya i Januari 2022.

Gott och Fridfullt Nytt År, Glad och Välsignad Fortsättning.

Med övergång till nytt år får vi också tillgång att blicka in i tre olika riktningar. Vi kan se bakåt och man fylls av djup erkänsla för Din positiva och imponerande aktiva del i Missionens talrika och mångskiftande arbetsuppgifter. Du är en stadig och outhärlig pelare och stödjare i Guds verk. Vetskapen om allt gott och förtjänstfullt Du och våra gåvogivare utfört gentemot barnhems-, fadder- och skolbarn samt äldre med tidigare odrägliga, ömkansvärda och hjälplösa livsvillkor är vår jordiska belöning. I den är vi ödmjukt tacksamma och lyckliga. Det är min helhjärtade önskan att Du måtte känna sann och varaktig glädje och tillfredsställelse över att Dina gåvor och insatser till vårt arbete kommit till största nytta och använts på bästa sätt.

Faith Homes har, trots många svåra och krävande nationella omständigheter, ökat i omfattning och styrka. Tillväxten ligger främst inom det rent evangelisatoriska arbetet och kyrkverksamheten med nya och växande församlingar men också uppförda kyrkbyggnader. Offerviljan är god och ihärdigheten stor med starkt gemenskapsunderlag. Så ska det ju också vara i en Guds församling där man lever inför öppen ridå, inför Guds ögon.

Också inom den sociala och praktiskt medmänskliga sektorn har gränserna vidgats. Det finns i ett u-land som Kenya många uppgifter och ansvarsåtaganden som är knutna till Missionens vardag. Omläggningen av det kenyanska skolsystemet har orsakat många tragiska följder såsom många skolstängningar, demonstrationer med förstörelse och eldsvådor i skolor anlagda av elever. Den nya och alltjämt pågående omändringen bidrar till dryga ekonomiska kostnader för skolor och föräldrar.

Vi kan också se på nuet och det närvarande. Kenya befinner sig i mångt och mycket i stöpsleven. Vältänkta projekt slås omkull eller blir stående på grund av stölder, korruption och mutsystem som sprider sig som dödlig cancer i regeringen och samhället. Därtill kommer den politiska oron, våldsamheter och laglöshet. Häromdagen var det fullt slagsmål i den kenyanska Riksdagen. Vad ska barn, skolungdomar och laglydiga människor och medborgare tänka om de Styrande i landet. Den 9 augusti blir det president- och politiska val i landet. Ve och fasa. Min omsorg och mitt ansvar gäller missionens välbefinnande och framgång. Under julmånaden, speciellt, fick Debora och jag inbjudningar från Faith Homes många kyrkor. Det är upplevelser av stora och ojämförbara mått att besöka och välkomnas av översvallande glada och gästvänliga och tillmötesgående församlingar som bjuder på både frukost och lunch och efter flera timmars möte framför rika gåvor som majsäckar, tunga bananklasar, getter, får och höns m.m. Och man kan av tradition inte vägra att ta emot. När man efter alla omfamningar och omskakningar ska enligt sed framföra tack och välsignelser rodnar man av blygsel och skäms över att existera.

Vi vill under detta år inte endast till nöd och näppe hålla våra positioner - vi får inte nöja oss med det. Vi vill flytta fram dem och avancera, inta nya platser och nå flera människor. Dörrarna står öppna och vi upplever inga trånga gränser för vårt arbete. Faktum är att man kan endast utträta i relation till ekonomiska resurser.

P.O. Box 13792-00800
NAIROBI

P.O. Box 87 - 30600
KAPENGURIA

P.O. Box 4686 - 30200
KITALE

Postgiro
351841-2

Bankgiro
580-0354

Phone: 0733 904 158 Email: fridnils4686@yahoo.com

